



Fra træskulpturerne er der udsigt over folkeskoven ved Snetrup Præstegårdssti. Foto Anders Boll

Folkeskov nu med Adam og Eva

Kunst med figurer fra 1. Mosebog indviet af talstærkt publikum, der også lige plantede de 100 sidste træer i skoven ved Snetrup

Omkring 200 mennesker deltog i en festlig indvielse af en ny folkeskov i tilknytning til Snetrup Præstegårdssti i

søndags.

Vikarierende præst Lars B. Viftrup bød velkommen til nye 'beboere' i Ovsted, Tåning og Hylke Sogn – nye markante træfigurer med rod i Det Gamle Testamente udført af træskulptør Allan Bo Jensen fra Sønderlø.

»Skulpturerne levendegør nogle centrale bibelske motiver og legender. Allan Bo har hevet figurerne ud af deres måske kedelige kontekst i gamle fortidige skrifter, så de ikke længere bare hører en fjern fortid til, men handler

om basale menneskelige vilkår.«

Adam, Eva, Kain og Abel

Det sagde sognets præst gennem 22 år Benedikte Baggesgaard ved afsløring af fire nye figurer fra 1. Mosebog, nemlig Adam, Eva og deres to sønner Kain og Abel. Som de står og kigger på bakken, har Eva og Adam spist af kundskabens træ, har fået tøj på og er blevet lukket ude af paradiset have.

Alle figurerne er fremstillet i kerneeg med moderne

tøj og minder os om det store ansvar, der blev givet os som mennesker med udgangen af paradiset – nemlig evnen til at kende forskel på godt og ondt. Et emne som går igen i fortællingen om Kain og Abel.

»Kain så ikke andre mennesker i øjnene og lukkede sig om sig selv, inden han dræbte sin bror. Historien tolkes sådan, at vi selvfølgelig ikke må slå vores bror ihjel. Men det er også historien om, at vi skal række ud mod hinanden. Vi skal forlige os med hinanden,

hvis den ene har noget at tilbyde den anden.«

»Det er helt afgørende vigtigt, at vi ser op for os selv. Ser hinanden i øjnene og taler sammen. For jalousi, nid og nage er dræbende. Vi må ikke overlade nogen til sig selv og deres egen mørke. Vi er medarbejdere for hinandens glæde,« fortalte Benedikte Baggesgaard.

Plant et træ

Folkeskoven ved Snetrup Præstegård er én blandt 46 folkeskove. Den er rejst på

baggrund af TV2 og Danmarks Naturfredningsforenings kampagne "Danmark Planter Træer".

Næsten en fjerdedel af de cirka 16.000 træer, der blev plantet i efteråret 2020, er plantet af børn fra Landsbyordningen Ejer Bavnehøj, Hylke Skole og børnehaven samt lokale dagplejebørn.

Resten af træerne er plantet med maskine. De sidste 100 træer blev plantet i søndags af alle fremmødte under ledelse af Growing Trees Network. ear



Det er figurer fra 1. mosebog, nemlig Adam, Eva og deres to sønner Kain og Abel, som er motiv for skulpturerne. Træskulpturerne af de bibelske figurer er udført i kerneeg, og figurerne er iført moderne tøj. Foto: Anders Boll



De sidste 100 træer blev plantet i søndags i folkeskoven. Foto: Anders Boll

Der var mødt omkring 200 mennesker frem til indvielsen af den nye folkeskov. Foto: Anders Boll

